

**ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821**

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Γιορτάζουμε σήμερα την σημαντικότερη ημέρα της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας.

Την ημέρα που οι για τετρακόσια χρόνια σκλαβωμένοι Έλληνες βρήκαν την δύναμη να δηλώσουν στην ανθρωπότητα και στον βάρβαρο Τούρκο κατακτητή «Ελευθερία ή Θάνατος»:

- Αποδεικνύοντας τη συνέχεια του Ελληνισμού.
- Αναδεικνύοντας τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη.
- Θέτοντας την Ελευθερία πάνω από το υπέρτατο αγαθό της ζωής.
- Κάνοντας την ύλη, την ισχύ και τους αριθμούς μικρούς μπροστά στις ψυχικές δυνάμεις της ιστορίας, του δίκαιου, της ελπίδας, της ελευθερίας.

Συμπολίτες,

Οι μέρες που περνάμε τεκμηριώνουν τη λειτουργία του βάρβαρου γείτονά μας διαχρονικά και μας επιβάλλουν σαν έθνος και κράτος κυρίως, να ζούμε σε διαρκή επαγρύπνηση.

Η έννοια της Εθνικής επαγρύπνησης είναι η διατήρηση και η μετάδοση στα παιδιά μας υψηλού Εθνικού φρονήματος. Η στήριξη αξιόμαχων Ελλήνων Ενόπλων Δυνάμεων, σύγχρονα εξοπλισμένων, εκπαιδευμένων και καλά στελεχωμένων. Η εθνική ομοψυχία, η ομόνοια

στην αντιμετώπιση των εθνικών μας θεμάτων, η αξιοκρατία στις επιλογές μας.

Ο ανάδελφος Ελληνισμός προ του βαρβάρου εξ' ανατολών αιώνιου εχθρού μας είναι υποχρεωμένος να μην εφησυχάζει, αλλά νηφάλια, ήρεμα και μεθοδικά με ρεαλιστικές και σίγουρες διεθνείς συμφωνίες και συμμαχίες, να προχωρά στο μέλλον του με τη σιγουριά που του εξασφαλίζουν κυρίως οι εθνικές του ψυχικές και ένοπλες δυνάμεις.

Η Εθνική μας τεράστια πνευματική και πολιτιστική κληρονομιά, σε συνδυασμό με το ζηλευτό πλούσιο Ελληνικό οικόπεδό μας, προφανώς και βάζουν σε κακές σκέψεις τον βάρβαρο και ύπουλο εξ Ανατολών αιώνιο εχθρό μας.

Η εσωτερική μας διχόνοια, η απαξίωση της λειτουργίας, της οικονομίας των ενόπλων δυνάμεων και κυρίως της Εθνικής μας συνείδησης δυστυχώς μπορούν να λειτουργήσουν στη σκέψη του ως ευκαιρία.

Σε έναν αντίπαλο που θεωρεί κακοτυχία το ότι οι Έλληνες Στρατιώτες δεν έγιναν το 1922 *"παστά ψάρια στο Σαγγάριο"* και *"οι Έλληνες δυστυχώς διέφυγαν και δεν πνίγηκαν στη θάλασσα"* διαλαλώντας απωθημένα μίσους και βαρβαρότητας κατά του Ελληνισμού, σ' έναν αντίπαλο που προσπαθεί να μετατρέψει σε "Ομηρία" πολέμου ένα απλό μεθοριακό επεισόδιο, σ' έναν απρόβλεπτο αντίπαλο, οφείλουμε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι για το χειρότερο.

Μπροστά σ' αυτή τη δύσκολη για την πατρίδα περίοδο, που τα σύννεφα της έντασης καθημερινά πυκνώνουν, εμείς οι Έλληνες:

- *Έχουμε συναίσθηση του κινδύνου;*

- *Είμαστε έτοιμοι για ένα Παλλαϊκό Πανελλήνιο Εθνικό αγώνα όπου όλοι έχουν θέση στη πρώτη γραμμή για την πατρίδα;*
- *Σφυρηλατούμε την Εθνική μας ενότητα και ομοψυχία;*
- *Στηρίζουμε τον εξοπλισμό, τη στελέχωση και την υλοποίηση της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων;*
- *Κρατούμε ψηλά τις εθνικές μας διεκδικήσεις στην Κύπρο, στη Βόρειο Ήπειρο, στον Πόντο και τη Μικρασία;*
- *Περνάμε την Εθνική μας ευθύνη στις επόμενες γενεές;*
- *Ριγούμε στο άκουσμα του εθνικού μας ύμνου και στην έπαρση της Ελληνικής μας σημαίας;*
- *Εμπιστευόμαστε τους Εθνικούς μας ταγούς;*
- *Είμαστε τέλος πάντων έτοιμοι να υπερασπιστούμε την πατρίδα μας;*

Αγαητοί μου,

οι Έλληνες του '21 με την ψυχή τους έδιωξαν από τα άγια Ελληνικά χώματα το βάρβαρο κατακτητή με αγώνες και θυσίες στο Μανιάκι, στο Μεσολόγγι, στα Δερβενάκια, στα Ψαρά, παντού στη στεριά και στη θάλασσα.

Σήμερα που ο βάρβαρος, μοχθηρός, αιώνιος εχθρός βρυχάται, αφυπνιστείτε, η λευτεριά που μας δώρισαν οι πρόγονοί μας διατηρείται ΜΟΝΟ με θυσίες και ομοψυχία. Η πρώτη γραμμή σ' αυτόν τον αγώνα δεν είναι για τους άλλους, είναι για όλους μας.

Η προσφορά για την πατρίδα είναι χρέος. Είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε και να παραδώσουμε στα παιδιά μας, ότι απέμεινε από τα χώματα και τα κόκκαλα της τεράστιας Μακεδονικής

Κοσμοκρατορίας, του εκπολιτιστή των εθνών Έλληνα Μέγα Αλέξανδρο, από τη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία της λαμπρής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από την Ελλάδα των αγώνων του '21, των Βαλκανικών Πολέμων, του Πόντου, της Μικρασίας, της Βορείου Ηπείρου, της Κύπρου, ούτε ένα μέτρο Γής λιγότερο.

Ας αφυπνιστούμε ειρηνικά, ας ξεφύγουμε από την απαξίωση των σημαντικών και την αξίωση των ασήμαντων, ας ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας με βάση τις αναλλοίωτες αξίες του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.

Η Ελλάδα ταγμένη δια βίου χιλιετηρίδων στα ιερά μας χώματα που κουβαλάν τα κόκκαλα Παγκόσμιων προγόνων μας, που έδωσαν επιστήμες και πολιτισμό στην ανθρωπότητα είναι βαμμένη και με το αίμα των Ηρώων Παλικαριών του '21 στον αγώνα εναντίον του βαρβάρου εξ ανατολών κατακτητού για τη Λευτεριά.

Η πατρίδα στη δύσκολη οικονομικά περίοδο που περνάει και που εμείς με λάθη μας την οδηγήσαμε, εδώ στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το βάρβαρο γείτονά μας, σε επαφή με περιοχές σκληρών πολεμικών αναμετρήσεων είναι εδώ και με το ανθρώπινο πρόσωπό της, για να ταΐσει και στηρίξει τον πρόσφυγα. Γιατί ξέρουμε καλά από Γενοκτονίες, διωγμούς, φωτιές, ολοκαυτώματα και προσφυγιά, μας τα δίδαξαν οι «καλοί» μας γείτονες επί αιώνες και ορκιζόμαστε ότι δε θα γυρίσουμε ποτέ πια εκεί.

Αγαπητοί μου συμπολίτες,

το Σύμβολο της Λευτεριάς του νεότερου Έλληνα, η Επανάσταση του 1821 με τα μεγάλα και διαχρονικά του μηνύματα δείχνει τον δρόμο για την απελευθέρωση και από τα σημερινά μας αδιέξοδα.

Είναι ανάγκη η σημερινή ημέρα να αποτελέσει την απαρχή για την άλλη Ελλάδα που όλοι θέλουμε και επιζητούμε.

Εμείς οι Έλληνες, οι απόγονοι της φυλής που δίδαξε τον κόσμο πολιτισμό, Δημοκρατία και επιστήμες, φωλιασμένοι στην ευλογημένη αυτή γωνιά του πλανήτη, οφείλουμε να μην εγκαταλείψουμε την ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας σε αυτούς που βγάλαμε απ' τις σπηλιές, σε αυτούς που η ανθρωπιστική τους βαρβαρότητα συγκλόνισε και συγκλονίζει την ανθρωπότητα, σε αυτούς που διδάξαμε πολιτισμό και επιστήμες.

Η λύση δεν είναι έξω από την πατρίδα μας, είναι εδώ στο σπίτι μας, στο σχολείο μας, στην κοινωνία μας, στον τόπο μας είναι στην αλλαγή σκέψης και λειτουργίας όλων μας.

Συμπολίτες,

η Επανάσταση του 1821 είχε στη διαδρομή της και αυτή τα σκιερά της σημεία. Τα σημεία που αναδεικνύουν τα κύρια ελαττώματα της φυλής μας το εγώ, την ιδιοτέλεια, το φθόνο, το διχασμό, τον κομματοκεντρισμό. Με αυτοκριτική και πατριωτική σκέψη και λειτουργία μπορούμε και πρέπει να τα ξεπεράσουμε.

Η Ελλάδα της μεγαλειώδους ιστορικής και πολιτιστικής διαδρομής, σφραγίδα δημοκρατίας, ηρωισμού και πολιτισμού για την ανθρωπότητα, απειλείται στην εθνική και χριστιανική της ταυτότητα,

από έναν οργανωμένο πόλεμο συμφερόντων και από εσωτερική, διαχρονική, διχαστική και αναξιοκρατική λειτουργία που έφεραν την πατρίδα μας να βρίσκεται μόνη στην επίλυση των μεγάλων της προβλημάτων στο εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σήμερα η πατρίδα μας διαπραγματεύεται τις αποφάσεις της για τις δομές, πληρωμές και λειτουργίες της, νουθετείται, απειλείται ευθέως από το βάρβαρο γείτονά της και χειραγωγείται σε πνεύμα εθνικής ταπείνωσης με μειωμένη την εθνική της αξιοπρέπεια.

Το κεφάλαιο Ελλάδα, με την οικονομική της κατάρρευση και την απαξίωση της Εθνικής μας ομοψυχίας έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.

Ζημιά που οι "σύμμαχοί της" την εκλαμβάνουν και ως ευκαιρία για να κλέψουν κυρίαρχες ιστορικές σελίδες της Παγκόσμιας Ιστορίας ενάντια στην διεθνή ηθική, ονοματοδοτώντας μια καθαρά Σλαβική χώρα *Μακεδονία* και αδιαφορώντας για τις απειλές και τις ενέργειες του αιώνιου εχθρού μας.

Τέτοιες είναι πάντοτε οι ώρες που ο Έλληνας αναγεννιέται από την τέφρα του με ενότητα, δουλειά και μπροστάρηδες ικανούς και Έλληνες.

Η 25η Μαρτίου 1821 μας δείχνει το δρόμο για την επιτυχία, ας τον προχωρήσουμε «όλοι μαζί» απόγονοι της βαριάς Ελληνικής κληρονομιάς, συνεχιστές της ένδοξης ελληνικής ιστορίας, ευλογημένοι απόγονοι του 1821.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.

Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης

Δήμαρχος Πεντέλης